



Onze snelle fotograaf ontdekte Shaun en David aan een tafeltje achteraf in een chique nachtclub, waar de broertjes met hun vriendinnen zaten te genieten van een kostelijk diner. Eerst hadden ze bijzonder weinig zin in een nerveus rondspringende fotograaf, maar later, toen ze hoorden dat hun plaatjes helemaal naar Holland zouden gaan, draaiden ze al snel bij. „We hebben al wat erg nare ervaringen met foto's van ons met vriendinnen,” legde David naderhand uit. „Die meisjes werden vaak later lastig gevallen door sensatie-journalisten, die precies wilden weten hoe het nou zat met hun relatie tussen ons. En als die meisjes

geen commentaar wilden leveren, verzonnen de journalisten zelf hun verhaaltjes. Daar zijn we wat voorzigtiger door geworden!”

Niet afgeschrikt door deze woorden, probeerde onze snelle knipper toch de namen van de beide dames te weten te komen, maar toen viste hij toch achter het net. „Nee, nee”, lachte Shaun, „houd het er maar op dat dit twee fijne meiden zijn, waar we smoorverliefd op zijn en waar we graag mee uit gaan...” En daar zullen we 't dan inderdaad maar op houden!