

David Cassidy

was een paar uurtjes in Nederland



Kort geleden was David Cassidy vier uurtjes in Nederland, in verband met TV opnamen. David's platenmij. Polydor, had ons uitgenodigd daarbij aanwezig te zijn en daar hadden we wel zin in. Ruim op tijd arriveerden wij op Schiphol. We moesten nog een kwartiertje wachten, toen konden we in de bus stappen, die ons naar de landingsbaan bracht waar het vliegtuig uit Londen, met David Cassidy aan boord, zou landen. Plotseling klonk de kreet 'daar komt 'ie' door de bus! En ja, hoor, in de verte tekende zich een wit vliegtuigje met oranje strepen tegen de lichtgrijze lucht af. We reden een stukje terug en ineens dook daar het twee-motorig toestel voor ons op. Op de zijkant van het vliegtuig stond de naam 'David Cassidy',... een privé-vliegtuig! Het duurde nog eens tien minuten voordat David uitstapte. ..Even poseren voor 'je vliegtuig' werd er geroepen en gehoorzaam gaf David hieraan gevolg.

