

David Cassidy

tornen är, men det gör jag saknade nästan dag. Men jag har inga planer på att dra mig ur show-business. Kanske kommer jag att agera mig åt flera andra saker, men jag kommer aldrig att sluta. Det där med framgångar och tillställningar betyder inte så mycket för mig som för vissa andra. Det är bara det amerikanska show-systemet där allt rör sig om dollare och centa, men livet är tyvärr annat än det.

David jämför sitt liv med Donny Osmond. När tidningar skall berätta om idoler är det som två som brukar ställas upp, side vid sida. Känner David överhuvudtaget Donny?

- Meri från saker, säger han. - Tha Osmonds och jag har bara mötts på varandra i en studio en gång. Det är allt. I svart kan jag inte se några likheter, bortsett från att vi båda är populära.

David Cassidy tar sin tid tillflykt i lugnet. Han känner knappast de musikar som kompar honom på hans egenplats, men hans förtroende är att allt är ändå ordinarie sätt.

Vi frågade också vad han spelafton på sin grammofon hemma.

- Jag beundrar Beatles väldigt mycket, säger han. - Bärkult de inspirerar de gjorda under de första 4-5 åren. Ternärt är de kanske inte så bra som de senare, men jag gillar de första här därför att jag själv var ung då de kom ut och de gjorde ett starkt intryck på mig. Beatles var en fantastisk grupp.

Och David Cassidy är själv fantastisk. Avslappnad, karl och lugn. Den Darling David som tusentals flickor faller pladdar för.



Autografskriveri. Det är likadant på varje flygplats, men David vet att det är en del av hans jobb.

Som superstjärna måste man hålla tungan rätt i mun. Cassidy har gjort det i fyra år. Hans presskonferenser är ett balansnummer, där han å ena sidan skall verka artig och å andra inte får vara alltför rättfram och artig.

David Cassidy

