

KASTRUP, 7. MAJ 1974

Nej, jeg går ikke på pension!

David's første og hidtil eneste møde med den samlede skandinaviske presse foregik i Kastrup Lufthavn. Han var på toppen af sig selv, vittig og veloplagt og i en fremtoning - de dér afskårne denims og knæstrømper, som vi til næste år kan se alle andre unge fyre i! - der fik ham til at virke yngre end nogensinde, selv om han havde travlt med at fortælle os, hvor træt, han var af at blive betragtet som en 16-årig dengsebasse.

Sagen er, at han stadigvæk elsker at bruge sin drengede charme, men at han følte en fantastisk lettelse over endelig efter tre og et halvt år at have sluppet Keith Partridge. Og når han talte om at holde op og at dette var hans sidste turné - så er det i virkeligheden mest Keith Partridge, han har sagt farvel til - ikke David Cassidy:

-Nej, jeg går ikke pension, sagde han, - jeg vil fortsætte med at synge, spille og skrive. Jeg skal lave en TV-special, og jeg ved, at jeg har mindst ét album tilbage i mig. Jeg ønsker blot at vokse og gøre ting, jeg ikke har gjort før. Jeg håber folk vil vokse med mig. Hvis man ikke vokser, dør ens karriere. Jeg tror, jeg går en hård tid i møde, folk vil vokse med mig. Hvis man ikke vokser, dør ens karriere. Jeg tror, jeg går en hård tid i møde, folk vil vende sig fra mig - men for at være helt ærlig, nu vil jeg kun tænke på mig selv!

Well, David - foreløbigt vokser din fanskare dag for dag. Og nu er det ikke bare unge piger, men også drenge og voksne!

PS: David var oprigtigt sur over ikke at få lov til at optræde i Norge. Der var arrangeret en koncert på stadion i Oslo, men myndighederne var bange for fansnes sikkerhed!

